

Jag heter Eric Åhlin, kommer ursprungligen från Oviken (en nästintill minimal by utanför Östersund) och gick på International Baccalaureate på Torsbergsgymnasiet i Bollnäs mellan 2007 och 2010. Just nu pluggar jag på Kandidatprogrammet i Freds- och Utvecklingsstudier, med Freds- och Konfliktkunskap som huvudområde, vid Uppsala Universitet. Mitt gymnasieval var, som så många andras, kantat av sömlösa nätter och funderande. För- och nackdelar, poäng och behörighet ältades i oändlighet. Valet föll till slut på IB i Bollnäs, en stad där jag aldrig hade varit men det var något med Wikipedias beskrivning av IB som "det mest krävande studieprogrammet på gymnasienivå i Sverige" som tilltalade mig. Kanske var det Bilingual Diploma, möjligheten till universitetsstudier i hela världen eller IB-klassernas berömda sammanhållning, men antagligen var det utmaningen som lockade mest. Det främsta jag har med mig från IB är helt klart förmågan att på proffsig engelska skriva uppsatser och rapporter; det är helt klart ett ovärderligt försprång när man kommer in i universitetsvärlden. Det budskap jag har till nuvarande IB-elever är att inte ge upp; även om det känns tungt när allt ska in samtidigt och Exams närmar sig är det så himla värt det när man väl har kommit igenom; den där känslan när det sista provet är skrivet är helt obeskrivlig och försprånget man har på universitetet är minst sagt välkommet.



Budskap till nuvarande IB-elever: Ge inte upp, det är värt allt plugg när man väl kommer igenom!

