

Hej du!

Mitt namn är Ida Mikko och jag flyttade till Bollnäs 2006 och tog min examen 2009. Kiruna är den stad jag växte upp i, men jag valde att flytta neråt landet för att IB i Bollnäs erbjöd de två inriktningar jag valde mellan – det internationella och film. Alltså den perfekta kombinationen!

Än idag, och med stor sannolikhet framöver, har jag med mig det kritiska tänkandet som IB verkligen uppmuntrade till. Kritiska tänkandet och analyserande verktyg är något som jag ständigt använder mig av i mina studier och mitt arbete. Så bannade jag mig att IB gjorde en klar för studier på universitet, den studieteknik som jag hade med mig i bagaget är allt annat än undermålig.

En sak som jag inte trodde att jag skulle ha med mig var CAS. Under min tid i Bollnäs kändes det mest som en plåga att hitta rätt i val av tillfällen att genomföra det på. Tydligt gjorde jag helt rätt val i och med valfriheten som gavs till mig som student och idag fortsätter det att vara en ständig del av mig att alltid leta efter de saker som engagerar mig, oavsett vad jag kan få ut av det – utan mer för att det ger mig något av att ta en del av det.

I skrivande stund jobbar jag som nyhetsuppläsare och reporter på Sveriges Radio i Kiruna under sommaren, för att snart återvända till Göteborg och fortsätta mina studier på journalistutbildningen JMG vid Göteborgs Universitet. Utöver mina studier sitter jag med i den nationella styrelsen för Studentradion i Sverige och driver visionsarbetet för denna ständigt växande förening.

Om jag nu ska ge dig ett råd som IB-student; betygen är inte det viktigaste. Jag vet att betygspresen är hård som attan och det är lätt att ha för höga ambitioner redan på gymnasiet. Men det viktigaste jag har med mig från IB, det jag minns bäst, är de saker som jag hade roligast i att lära mig. De saker som sporrade mig att läsa mer var sällan de som gjorde att jag fick ett bättre betyg, utan de sakerna som fascinerade mig och fick mig att ta vara på nyfikenheten. IB och dess lärare gav verkligen alla utrymmen att få utforska sina egna idéer och tankar. Den möjligheten är så mycket bättre än att välja den enkla vägen till ett högt betyg.

Det är ett högt tempo och mycket stress, men frågar någon mig idag om jag skulle gjort samma val igen är svaret; tusen gånger JA (utan tvekan)!!

