



Jag heter **Rebecka Gustafsson** och jag gick på International Baccalaureate på Torsbergsgymnasiet i Bollnäs 2007-2010. Jag kommer från Sandviken och vid val av gymnasieprogram hade jag ingen aning om vad IB var eller vad det stod för (än mindre hur det stavades). Helt ärligt valde jag IB för att det innebar att jag skulle få flytta hemifrån. För mig var det rätt på alla sätt och vis.

Att flytta hemifrån innebar att jag fick ansvara för mig själv och mitt eget liv på ett nytt sätt. Liknande tanke kan appliceras på IB där jag fick lära mig använda de verktyg jag redan hade för att själv ansvara för mig själv och mitt liv, fast ur ett lärandeperspektiv. Det största jag har med mig från IB är kunskapen om att jag själv står ansvarig för min egen förståelse. Det är jag som måste sålla, kritisera, ifrågasätta och värdera information. IB och dess hängivna lärare lärde mig hur.

Efter IB jobbade jag ett år i butik innan jag flyttade till Göteborg för vidare studier. Jag är precis klar med mina studier på *SMIL-programmet vid Göteborgs Universitet där jag profilerat mig mot uthålligt företagande*. Kort och gott har jag läst företagsekonomi med fokus på integration av miljö och människa, med drivkraften att skapa en globalt hållbar och rättvis värld.

I oktober åker jag till Uganda. Där ska jag praktisera hos Vi-Skogen, vara med om biståndsarbete i praktiken och få lära mig om hållbar landsbygdsutveckling kring Victoriasjön. Jag har ingen plan för framtiden och har nog aldrig haft. Den kommer när den kommer och då är jag där. Möjligtvis att jag pysslar med socialt entreprenörskap på ställen och med människor som annars utnyttjas av vinstmaximerande företag.

Jag ser på IB lite som jag ser på mina egna föräldrar. Det är först i efterhand du fattar att vara tacksam för allt det jobbiga du utsattes för. Lätt värt.