



Hej,

Jag heter Robin Färlén och jag gick på International Baccalaureate på Torsbergsgymnasiet i Bollnäs 2005 till 2008.

Ursprungligen är jag från en liten by som heter Föne beläget 90 minuter norr om Bollnäs. Den typen av by där närmsta grannhus ligger i en annan skogsglänta och där det tar femton minuter med bil när man har slut på mjölk.

När det var dags att välja gymnasium hade jag aldrig hört talas om IB men då jag hörde talas om programmet fanns det inga alternativ. Det kändes så spännande att få läsa sina ämnen på engelska, få möjligheten att välja sina sex ämnen utefter eget smak och tycke och därtill veta att när jag har min studentexamen så står jag med en oerhört bra utbildning i ryggsäcken.

IB har lärt mig otroligt mycket. Saker som är ganska svåra att förklara så här i text. Saker som sträcker sig bortom lektioner och uppsatser. Både elever och lärare på IB är inspirerade individer, men framförallt inspirerande. Man hjälper varandra genom alla krav och prövningar samtidigt som man lär sig att bli en självständig och kreativ människa.

Det är nu fyra år sedan jag tog min studentexamen och jag har efter det stannat kvar i Bollnäs. Jag har valt att inte utbilda mig vidare ännu eftersom jag inte vet vad jag vill läsa. Istället har karriären fått stå i fokus. Efter IB fick jag anställning i ett medelstort företag i Bollnäs där jag arbetade hårt för att ta mig uppåt. Idag är jag mellanchef för personal i tre länder och ansvarar för företagets största kund. Jag har rest land och rike runt med mitt band, gift mig och välsignats med en helt underbar dotter.

Efter IB finns oändligt många vägar vidare, och det är just det som gör det mödan värt att ta sin studentexamen. När jag hade mitt diploms i handen var jag övertygad om att jag kan bli precis vad jag vill i hela världen. Och det är jag än idag.

Fridens liljor

Robin Färlén